



Egenskaper

Kunskap:	1	Rörelse:	6
Upptäcka:	8	Vilja:	3
Liv:	4		
Pengar:	5 örtugar		

Begåvning

Sanningsskådare: När någon försöker ljuga för Siv får hon slå två tärningar mot Upptäcka och välja den bästa.

Siv är yngst av barnen och syster till Järn-Åsa och Johan. Siv har ljus hy och är väldigt lik sin döda mamma Tova. Siv är livlig, ivrig och nyfiken. På något sätt lyckas hon alltid få alla andra att ta hand om henne. Hon har varit med om mycket och tycker att hon är redo att vara vuxen nu. Hon och kusin Sverker brukar springa iväg och hitta på bus överallt. Det är hur roligt som helst.

Siv har en väldigt speciell förmåga, som Johan och Åsa har sagt kommer från mormor Margit, en person Siv aldrig träffat. Hon kan se på folk när de ljuger. Det är nåt i deras ansikten. Siv kan inte förklara hur det fungerar, hon bara *vet*.

Siv har stora drömmar. Hon har hört far berätta om stora staden Köpenhamn, och om slottet där kungen bodde. Siv vill gärna bo på ett slott, även om hon inte riktigt vet vad det innebär förutom

att man aldrig är hungrig och att man har vackra, dyra kläder. Kanske är de till och med finare än borgarfruarnas. Men ibland, när Siv ska sova, saknar hon sin mamma. Siv var bara tre när Tova dog. Idag minns hon bara mammas doft, allt annat har bleknat.

Tips för att spela Siv

Siv är inte riktigt så blyg som många tror, men däremot är hon en person som inte samlar på det mörka eller jobbiga. Vackra småsaker samlar hon däremot gärna på sig i fickor eller påsar i ett bälte. Hon kan drömma sig bort i vackra tyger eller en fin möbel. Hon älskar också att göra sig fin, än mer om nån annan hjälper till att kamma hennes hår eller sätta upp det. Hon har inte riktigt förstått att det här är deras nya verklighet. Siv kan vara naiv och förstår inte heller hur farligt det kan vara i Nya Lödöse och förstår därför inte heller varför alla ska skydda henne hela tiden.

Siv om de andra

Ulf: Ulf kan så lätt bli arg, även om han aldrig blir arg på mig. Kanske behöver han bara någon som tycker om honom, som ger honom en kram ibland.

Johan: Jag gillar min storebror Johan för att han är så smart. Han har kloka råd och vet vad som ska hända.

Sverker: Åh, Sverker. Min bästa lekkamrat av alla. Han är busig och tar med mig på äventyr och försöker inte skydda mig hela tiden. Han ger mig ofta fina presenter.

Järn-Åsa: Storasyster är som en extra mamma. Det är Åsa som får ta hand om all gråt och alla konstiga tankar. Jag ser henne mer som en mamma än en syster ibland.

Måns: Han är lite grinig ibland, men han brukar sticka åt mig sötsaker och frukt när han kan och rufsar mig i håret. Han är nog snäll innerst inne ändå.