



Egenskaper

Kunskap:	4	Rörelse:	6
Upptäcka:	5	Vilja:	3
Liv:	5		
Pengar:	2 daler, 2 mark, 2 öre		

Begåvning

Tur: Får slå om ett valfritt tärningsslag, samt tvinga en motståndare att slå om ett tärningsslag per dygn i spelet.

Lammert är son till Pieter Staaf och är den som ska ta över handeln en dag. Men eftersom Pieter är så engagerad i sin egen verksamhet, och Lammert är så engagerad i att vara ung och ha roligt, har inte särskilt mycket av Pieters affärskunskap smittat av sig. Lammert gillar att ha kul. Han spenderar gärna fars pengar på fina kläder och dyra skor. Han är alltid välklädd långt över sina tillgångar. Han ser bra ut och har lätt att träffa flickor. Pengar rinner lite mellan fingrarna och Lammert tröttnar snabbt på att göra samma sak för länge. Det som hindrat honom från att hamna i riktiga problem är en stor portion tur.

Allt som andas arbete är ganska tråkigt eftersom Lammert hatar att känna sig tvingad. Han har ärvt sin fars passion, men känner att han ändå inte kan ta något initiativ eftersom fadern hela

tiden vill göra det mesta själv. Därför har han tagit den enkla vägen och lever loppan för pappas pengar. Helst hade han fortsatt göra det i Nederländerna. Sverige anser han kallt, smutsigt och helt utan god kultur.

Han är väldigt engagerad i att hitta pengarna igen. Utan dem kanske de blir fast här hela tiden ...

Tips för att spela Lammert

Även om Lammert är äldst är han ingen ledartyp. Tvärtom. Han vill gärna aktivt ha så lite ansvar som möjligt och helst vill han få de uppgifter som kräver så lite av honom som möjligt. Han är lat och slösaktig till sin natur. Nu slits han mellan dessa känslor och det faktum att om kistan inte kommer tillrätta så kan han bli fast här för alltid. Det finns en desperation och stress inom honom som lär öka dag för dag under äventyret. Lammert är pratsam och utåtriktad men har lite svårt att ta saker på allvar.

Lammert om de andra:

Anna: Det är så lätt att charma henne. Hon är inte alls min stil, men det är kul att känna sig uppskattad. Jag försöker flirta med henne, men hon är alldeles för enkel för min smak.

Gillius: Min lillebror är min idol. Det är egentligen han som är den smarte, han som borde hyllas. Folk ser på mig, men jag är inte seriös nog för riktiga affärer. Det är han som borde hyllas.

Maria: Hon är rolig, den där tjejen. Tuff som få. Det är lätt att gilla henne.

Staffan: Varför vi låter den här klumpfoten hänga med oss fattar jag inte. Jag väljer att hålla tyst ibland för att det inte ska bli bråk och för att jag respekterar Maria, men det vore väl bättre om han bara stannade hemma?

Mor: Jag minns henne knappt. Visst, det var bara ett år sedan hon dog, men vi var aldrig nära, hur det än kan låta. Jag har mitt, hon hade sitt.