



Egenskaper

Kunskap:	2	Rörelse:	6
Upptäcka:	6	Vilja:	4
Liv:	5		
Pengar:	5 öre		

Begåvning

Akrobatisk: Valentin får slå två tärningar för alla slag i rörelse som är kopplade till att klättra, hoppa eller annan form av akrobatisk rörlighet. Han tar sig lätt fram uppför husväggar och klättrar gärna i träd.

Valentin bor med sin mamma Antonia och sin mormor Armgott Prins på en innergård i Göteborg. Här bor också Valentins tre småkusiner. Pappa hängdes i galgen när Valentin var liten. Han minns bara att pappa hade en stor mustasch. Sedan fick de bo med farbror Lucius och kusinerna. För två år sedan hängdes han också så nu bor kusinerna med honom, mamma och mormor i skjulet på gården.

Valentin är rom, men svenskarna säger tartare. Mamma har sagt att hans förfäder var prinsar från fjärran länder som för länge sedan togs ifrån sina rikedomar av fiender och blev oskyldigt anklagade för än det ena, än det andra. Valentin är van att kallas tjuv, pack och värre saker ändå,

men tar inte åt sig. Valentin ser världen som en enda stor möjlighet, och klagar inte trots att han får både tigga och ta de sämsta daglönarjobben.

Han är en kortväxt, mörkhårig och tanig pojke med en naturlig glugg mellan tänderna och glimten i ögat. Han har enkla kläder, som delvis är i trasor, på sig och är för det mesta barfota även om det är kallt ute.

Tips för att spela Valentin

Valentin är gladlynt till naturen även om han lever fattigt och ofta är hungrig. Han får rester från Marta och hennes familj. Det enda han oroar sig för är att något ska hända med hans mamma, mormor och småkusiner som bor i det lilla lägret på gården.

Valentin om de andra:

Marta: Jag har älskat Marta sedan jag var nio. Hon är så godhjärtad och så snäll mot mig. Jag skulle göra vad som helst för henne, vad som helst. I sagorna när jag blundar och mormor berättar om hur vi levde en gång i tiden, drömmer jag att jag var riddare och hon min prinsessa. Jag gör allt för henne.

Sofia: Hon är inte en snäll människa. Det är sådana som henne som ser till att vi får problem, jag och mina släktingar. Jag måste vara väldigt försiktig runt henne. Hon gillar inte mig alls.

Mikael: Han har alltid varit helt okej mot mig, men sedan Marta blev gravid är han stressad och arg. Jag känner inte igen honom längre.

Maria: Fina Maria. Vi känner inte varandra så mycket eftersom jag alltid fokuserat på Marta, men hon älskar Marta lika mycket som jag gör. Hon är nog den jag kan lita på allra mest i detta, vi vill båda Martas bästa.